



HOE KRIJG IK EEN WONDER VAN GOD?

Het goede leven

JOHN T.L. MAASBACH

HOE KRIJG IK EEN WONDER VAN GOD?

Het goede leven

JOHN T.L. MAASBACH

Colofon

Redactie	: Emmy van der Heijden
Vormgeving	: Melanie Nieuwendam
Tekstcorrecties	: Irene van der Heijden
Uitgever	: The Blessing Family Bookstore
Druk	: Grafistar
Omslagontwerp	: Alissa Hathie-Maasbach

Bijbelvertaling:

The Blessing Bijbel (Het Boek-vertaling), tenzij anders vermeld.

ISBN: 9789064422515

Trefwoord: geloofsopbouw

Copyright 2021 © John T.L. Maasbach

Alle rechten voorbehouden

www.maasbach.nl

info@maasbach.nl

Inhoud

Voorwoord		5
Hoofdstuk 1	Wat is een wonder?	8
Hoofdstuk 2	God van wonderen	14
Hoofdstuk 3	Alle wonderen komen van God door Jezus	19
Hoofdstuk 4	Kunnen wij een sfeer creëren waarin wonderen gebeuren?	23
Hoofdstuk 5	Wonderen gebeuren als wij ons bekeran met heel ons hart	27
Hoofdstuk 6	Wonderen gebeuren als wij vol geloof zijn	37
Hoofdstuk 7	Wonderen gebeuren als wij gehoorzaam zijn	52
Hoofdstuk 8	Wonderen gebeuren als wij eerst het Koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid	64
Hoofdstuk 9	Wonderen gebeuren als wij goede motivaties hebben	70
Hoofdstuk 10	Wonderen gebeuren als wij bidden naar Zijn wil	76
Hoofdstuk 11	Wonderen gebeuren als alles hopeloos is	89
Hoofdstuk 12	Wonderen gebeuren als wij God loven en prijzen	100

Hoofdstuk 13	Wonderen gebeuren als wij positief denken en spreken	109
Hoofdstuk 14	Wonderen gebeuren als wij ons oog op Jezus houden	122
Hoofdstuk 15	Dood ik mijn wonder als ik naar de dokter ga?	131
Tot slot		140

VOORWOORD

'Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Als je zoon je om een brood vraagt, geef je hem dan een steen? En als hij je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al ben je slecht, je geeft je kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen.'

– Mattheüs 7:8-11

Haal de wonderen uit de Bijbel en je houdt een heel dun boekje over. De wonderen beginnen in het eerste vers van het eerste hoofdstuk van de Bijbel.

'In het begin maakte God de hemelen en de aarde.'

– Genesis 1:1

Hier wordt direct duidelijk neergezet dat er een geweldige, machtige God van wonderen is. Hij heeft alles gemaakt en tot leven gebracht.

God verlangt ernaar om Zich aan iedere generatie te laten zien als de God die Zijn schepping liefheeft en wonderen doet. Hij omschrijft Zichzelf als een liefhebbende Vader die met open armen klaarstaat om ons te ontvangen.

Maar Hij wacht niet alleen op ons. Hij neemt ook het initiatief. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd om het verlorene te zoeken en te redden. En door Zijn Geest klopt Hij op de deur van ieder hart. Wanneer wij opendoen, zal Hij binnenkomen en ons één met Hem maken.

Het leven met God is een leven vol wonderen. Wonderen op elk vlak en niveau. Wonderen van bescherming, genezing, uitkomst, herstel, rust en vrede. In elk seizoen van je leven wil Hij jou het beste geven. Het is Zijn verlangen dat het goed met je gaat.

Ik schrijf dit boek om jou te helpen een wonder van God te ontvangen. Er kunnen namelijk heel wat redenen zijn waarom je een wonder mist. Ja, het wonder is een bovennatuurlijke handeling van God. Maar er zijn zeker stappen die jij kunt nemen. Ik beschrijf situaties en principes die jou kunnen helpen de sleutel te vinden tot jouw wonder.

Verwacht niet alleen wonderen voor jezelf, maar ook voor je kinderen, ouders, verdere familie en vrienden – zelfs voor je stad en land! Onthoud: God is groot! Zoveel groter dan wij kunnen bedenken en bevatten.

Bid, terwijl je dit boek leest, dat God door Zijn Geest je verstand en hart zal openen om te zien dat niets onmogelijk is voor wie gelooft! Ik bid, terwijl ik dit schrijf, dat Hij Zichzelf aan jou zal laten zien door de wonderen en tekenen die Hij voor je zal doen.

Gods zegen,
John T.L. Maasbach

HOOFDSTUK 1

WAT IS EEN WONDER?

*“Ik heb toch gezegd dat je, als je op Mij vertrouwt, de macht en grootheid van God zult zien?”
antwoordde Jezus.’ – Johannes 11:40*

Wat is een wonder?

Mijn vader zei altijd: ‘Een wonder is iets wat je niet kunt verklaren of uitleggen.’ Hij bedoelde hiermee alles wat God in je leven doet en geeft. Al het goede dat je niet zelf kunt bewerken of verdienen. Alles wat door Zijn goddelijk ingrijpen aan je gegeven wordt of je bespaard blijft. Het zijn de goede gaven van God. Niet alleen de tastbare dingen; ook de genade, de liefde en de kracht die Hij geeft, en Zijn bewarende hand over je leven.

Het grootste wonder

Het belangrijkste en grootste wonder dat God ons wil geven, is de redding van onze ziel voor de eeuwigheid. Er is geen reddingsplan zo groot, zo goed uitgewerkt en zo kostbaar. Hij wil ons tot Zijn kinderen maken. Dat kan alleen door een wonder. Dit wonder is de basis van alle andere wonderen die wij nodig hebben.

Toen de cipier vroeg: 'Wat moet ik doen om gered te worden?', antwoordden Paulus en Silas: 'Stel je vertrouwen op Jezus, en je zult gered worden.' (Zie Handelingen 16.) Jezus is ons Schuldoffer, het Lam dat voor ons is geslacht. Jesaja laat het zo mooi zien:

'Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed Zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt ... Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!'
– Jesaja 53:7, 5

Alle wonderen die God ons wil geven, mogen wij ontvangen door Jezus Christus. Hij is gestorven aan het kruis en is als grote Overwinnaar uit de dood opgestaan door Gods kracht. Jezus stierf voor ons, zodat wij zouden leven.

'Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.'
– 1 Johannes 4:9 (HSV)

Het eeuwige leven

Als ik jou zou vragen: 'Wat is het eeuwige leven?', wat zou je mij dan antwoorden? Ik denk dat velen zouden zeggen: 'Dat je nooit sterft.' Jezus gaf een verrassend antwoord. Hij zei:

'Het eeuwige leven is dat zij U, de enig ware God, kennen en degene die U naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus.' – Johannes 17:3

God te kennen en Jezus die Hij gestuurd heeft, is het eeuwige leven.

Er is verschil in kennen. Ik ken de president van Amerika. Maar als je mij zou vragen: 'Ken je hem echt?', dan moet ik 'nee' zeggen. Ik heb hem nog nooit persoonlijk ontmoet. Ik heb geen toegang tot hem. We zouden nooit samen op vakantie gaan. En als je hem zou vragen wie ik ben, zou hij geen idee hebben over wie je het hebt. Van iemand gehoord hebben of iemand eens op televisie gezien hebben, is niet het soort kennen dat Jezus hier bedoelt.

Zonder relatie met God de Vader kunnen we geen eeuwig leven hebben. We kunnen God alleen leren kennen door Zijn Zoon. Jezus zegt:

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.' – Johannes 14:6

Wij ontvangen niet het eeuwige leven door alles wat wij voor God gedaan hebben. We ontvangen het alleen door Hem te kennen en door Hem gekend te zijn. Jezus zegt:

'Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen Mij zeggen: 'Here, wij hebben in Uw naam geprofeteerd. Here, wij hebben Uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen.' Maar Ik zal hun antwoorden: 'Ik heb je nooit gekend. Ga weg! Je bent slecht en hebt alleen maar je eigen zin gedaan.' – Mattheüs 7:22-23

Als de relatie tussen ons en de Vader hersteld is door Jezus, komt Hij in ons wonen met Zijn Geest. Zijn leven vloeit dan in ons. We worden als het ware aangesloten op de Bron die ons levend maakt in Hem. Je leeft niet echt totdat Gods leven je levend maakt. Sommigen vinden het moeilijk om dit te accepteren. Ze zeggen: 'Maar John, ik leef toch? Ik adem, ik loop. Wat voor bewijs wil je nog meer?!' Hoewel wij leven, zijn wij dood in zonden. We zijn namelijk afgescheiden van God, de Bron van leven.

'Je was dood door je ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in je. Maar nu heeft Hij je samen met Christus levend gemaakt en al je overtredingen vergeven.' – Colossenzen 2:13

De Bijbel vertelt ons dat wanneer wij God kennen door Jezus, wij voor altijd met Hem zullen zijn. We zullen voor eeuwig met Hem leven.

'Het is zoals Ik zeg: wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven.' – Johannes 5:24

'Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.' – Openbaring 21:4

Een leven vol wonderen

Wie God kent door Jezus, leeft een leven vol wonderen. Want God zal Zichzelf aan die persoon laten zien. Jezus zegt:

'Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van Mij. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat Mijn Vader ook van hém houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben.'
– Johannes 14:21

God kennen betekent Hem ontmoet hebben. God ontmoet hebben, betekent een wonder meegemaakt hebben. Zijn kracht is niet verminderd. Hij is dezelfde vandaag. De wonderen van de Bijbel zijn niet opgehouden. Een nieuwe generatie zal Zijn heerlijkheid en glorie zien. Wij zullen Hem kennen. En Zijn kracht zal zichtbaar werken in ons leven, zodat anderen zullen zien wie Hij is.